

Wanneer komt JEZUS nu terug ?

LEVEN WIJ NU IN DE LAATSTE GENERATIE?

Dit wordt door sommige Bijbelleraren tegenwoordig gesuggereerd vanwege de woorden van Jezus in Matth.24:32-34 (de "Rede over de laatste dingen"). De Here Jezus sprak daar over de geweldige rampen die vlak voor Zijn wederkomst zullen plaatsvinden.

32. **Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.**
(Luc.21:29,30 "En Hij sprak een gelijkenis tot hen:
Let op de vijgeboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is.)
33. **Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.**
34. **Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht (NBV: deze generatie) zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.**

Als dan ook nog uitgegaan wordt van de gedachte dat de Here Jezus met "de Vijgeboom" (vers 32) hier Israël bedoelt en met "de bomen" (Luc.21:29) de andere volken, dan zou je bij het "uitbotten" kunnen denken aan de wonderlijke terugkeer van de staat Israël na 2000 jaar. Dan kun je ook wel berekeningen maken wanneer de Here Jezus ongeveer terugkomt.....

Dat "de Vijgeboom" hier het volk Israël is, is wel een mogelijke uitleg (of "inleg"), maar het is absoluut niet zeker dat Jezus dit daarmee ook bedoelde te zeggen. (Gaat het niet om een logisch gevolg van een bepaalde ontwikkeling?). Dus het is nog maar de vraag of we moeten gaan rekenen bv: Vanaf de stichting van de staat Israël 1948 (= het "uitbotten van de Vijgeboom") of vanaf het moment dat Jeruzalem weer Joods werd in 1967 ? + **één generatie**: dat moet dan ongeveer het jaar zijn van Zijn komst.

En hoe lang duurt een generatie? 30, 40, 80, in het uiterste geval 100 jaar. Dan komen allerlei jaartallen in zicht:

		"GENERATIE"		
1948	STICHTING STAAT ISRAEL	30	----->	1978
		40	----->	1988
		100	----->	2048 ??
<hr/>				
1967	JERUZALEM JOODS	30	----->	1997
		40	----->	2007
		100	----->	2067 ??

Dit is echt een heilloze weg. We worden dan een soort "DATA-HOPPERS".

Het gaat hier om het Griekse woordje "GENEA", ("geslacht") dat vaak inderdaad GENERATIE betekent, maar niet altijd. Er zijn volgens het Griekse Woordenboek wel acht mogelijkheden om "genea" te vertalen.

"ΓΕΝΕΑ" = 1. geboorte. 2. afstamming. 3. geslacht.
4. familie. 5. ras. 6. generatie. 7. stam. 8. volk.

Dat GENEА soms niet met GENERATIE moet worden vertaald, blijkt uit nauwkeurige bestudering van de volgende Schriftplaatsen:

Matth.23:35-39

35. **opdat over u kome** (Hij sprak hier tot de Schriftgeleerden en Farizeeën van Zijn tijd, "ongelovige" Joden) al het rechtvaardige bloed, dat vergoten werd op de aarde, van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die **gij** vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. (maar dat hebben zij niet gedaan, want dit vond plaats ± 1000 jaar eerder. zie 2 Kron.24:20-21)

36. **Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht.** (NBV "Ik verzeker jullie: op deze GENERATIE zal dit alles neerkomen!")
Nee, niet op die generatie, maar op "dit soort volk".

37. **Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, (in al die generaties) hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij (generatie op generatie) hebt niet gewild.**

38. **Zie, uw huis** wordt aan u overgelaten.

39. **Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!**

Laten we nu nog even goed naar dit laatste vers kijken:

39. **Want Ik zeg u, gij** (dat zijn dus de mensen die toen naar Hem stonden te luisteren) **zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij** (dat moeten de mensen zijn die straks, als Hij wederkomt, zullen zien Wie zij doorstoken hebben en tot bekering komen) (totdat **gij**) zegt: **Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!**

(De eerste "gij" in dit vers kan dus nooit dezelfde generatie zijn als de tweede "gij" !)

Nee, er liggen nu al bijna 2000 jaar tussen die twee woordjes.

Als we goed de "gij" woorden bekijken moeten we concluderen, dat het dus niet gaat om één GENERATIE, maar om **een volk**, of zelfs om **een bepaald soort mensen uit dat volk**, die de woorden van de profeten en de woorden van Jezus absoluut niet willen aanvaarden. Ook de Joden die dat nu nog steeds niet willen, moeten Jezus toelaten in hun hart willen ze behouden worden. (1 Joh.2:23 "Een ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.")

In vers 39 wordt dan geprofeteerd dat dat volk (het overblijfsel van het volk Israël in de eindtijd) bij Zijn komst tot erkenning zal komen dat Jezus hun ware Messias is, door Wie ze gered worden.

Dan is het ook logisch te veronderstellen dat de Here Jezus in het volgende hoofdstuk (Matth.24) het eveneens niet over één GENERATIE heeft, maar over **een bijzonder volk**.

Matth.24:32-36

32. **Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.**

33. **Zo moet ook gij, (Hij spreekt tot die mensen daar, het Joodse volk) wanneer gij dit alles ziet, (dat is dus het Joodse volk van de eindtijd) weten, dat het nabij is, voor de deur.**

34. **Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht** (NBV: deze generatie) **zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.** (Door alle verstrooiing, vervolging en holocaust heen, zal dit volk blijven bestaan)

35. **De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.**

36. **Doch van die dag en van die ure weet niemand,** ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.

-- HET GAAT HIER OM **HET JOODSE GESLACHT** --
EN NIET OM ÉÉN GENERATIE

Zelfs de Nieuwe Bijbel Vertaling begreep dat je bv. in Hand 2:40 waar Petrus uitriep: "Laat u behouden uit **dit verkeerde geslacht**" (en hier staat ook dat woordje GENE) hier niet kan vertalen met Generatie, want dat zou de indruk geven dat vorige generaties niet "verkeerd" waren. Dus vertaalt de NBV hier terecht: "Laat u redden uit dit verdorven **mensengeslacht**". Want niet één generatie is verdorven, maar het gehele menselijke geslacht.

in de Bijbel TWEE WOORDEN voor "tijd"

Een ander aspect wat we goed moeten bekijken is ons begrip over het woordje "TIJD" en de uitdrukking "TEKENEN DER TIJDEN".

► **Lucas 12: 54** "Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt.

55. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij:

Er zal hitte komen, en het gebeurt.

56 Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderscheiden, **waarom onderkent gij deze tijd (kairos) niet?**

► **Matth. 16:3**. "Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, **maar kunt gij het de tekenen der tijden (kairos) niet?**"

Hier wordt voor "tijd" het Griekse woordje "kairos" gebruikt, dat de betekenis heeft van: **rijpingstijd**, terwijl ergens anders het woordje "chronos" wordt gebruikt dat: **Kloktijd, kalendertijd**, betekent. God houdt de "chronos" voor ons absoluut verborgen. Twee verschillende woorden voor ons woord "tijd" :

1. **χρονος** ► "chronos" = kloktijd, kalendertijd, "chronometer" datum.

(niet bij ons bekend, alleen bij God)

Openb.9:15. (DE ZESDE BAZUIN)

"En de vier engelen, die tegen **het uur** en **de dag** en **de maand** en **het jaar** waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden."

2. **καιρος** ► "kairos" = rijpingstijd, gelegenheid, juiste moment, oogsttijd.

(hier mogen wij wèl op letten !)

MAAR.....

..... We moeten hier wel voorzichtig mee omgaan.

DE TEKENEN DER TIJDEN

1. opkomst van en groeiende haat tegen het volk Israël
2. natuurrampen, aardbevingen, hongersnoden, epidemieën, (toenemend in frequentie, kracht en omvang)
3. wetteloosheid en immoraliteit (als in de dagen van Noach)
4. de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God (2 Tim.3:2-4)
5. valse godsdienst, valse christussen, sekten, satanisme, occultisme, geloofsafval
6. opkomst van het te herstellen Romeinse Rijk

Als we op deze Tekenen van de Eindtijd letten, wordt het toch allemaal wel erg actueel en ziet het ernaar uit dat het niet lang meer zal duren, voordat deze wereld geoordeeld zal worden.

Maar **hoe lang** het nog zal duren is niet met zekerheid te zeggen: niet in maanden, ook niet in jaren, zelfs niet in generaties.

We zien wel dat de tijd steeds rijper wordt, maar wanneer hij "geheel rijp" is weten wij niet. In Openbaring 14 is het wel echt zover:

Openb.14:15

"Zend uw sikkel uit en maai, want **de ure om te maaien** is gekomen, want **de oogst der aarde is geheel rijp** geworden."

(God weet nu al de "chronos" van de "kairos")

Dat wij ook niet precies weten hoever we in de "rijpingstijd" zijn, komt doordat het in **golfbewegingen** over deze wereld komt, als **weeën** bij een zwangere vrouw.

Matth. 24:8 "Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.

Doch dat alles is het begin der weeën".



Wij weten niet precies op welke golf we zitten, of hoeveel er nog gaan komen.

Wanneer we het tijdstip van de Tweede Komst niet weten, weten we ook het tijdstip van de Opname, die daar ongeveer 7 jaar aan vooraf gaat, niet! We weten heel veel. De Here heeft heel nauwkeurig de bedelingen in Zijn Woord uitgewerkt. We weten van 7 jaar Grote Verdrukking na de Gemeentebedeling, we weten van een daarop volgend Duizendjarig Vrederijk, we weten van een korte tijd dat de satan losgelaten wordt, van een Laatste Oordeel daarna over de overige doden, van een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde.

Maar het tijdstip van de Tweede Komst, en daarmee het tijdstip van de Opname weten we niet!

Wanneer we toch gaan rekenen, gaan we tegen Gods Woord in, en zal dat alleen maar teleurstellingen opleveren. Alleen de Vader weet het tijdstip!

Handelingen 1:6,7

6. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden:

Here, herstelt Gij in deze tijd (chronos) het koningschap voor Israël?

7. Hij zeide tot hen: **Het is niet uw zaak de tijden (chronos) of gelegenheden (kairos) te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft.**

STOP ALLE BEREKENINGEN



JEZUS komt spoedig

www.oneway.nl/jezuskomt